



STILTE VOOR DE WERELD

IEDEREEN
WELKOM

**ZONDAG
7 JUNI**

12:00 - 13:00

**LOCATIE?
Grote Markt
SINT-NIKLAAS**

TER HOOGTE VAN HET
STADHUIS, NAAST DE
GROTE WATERPARTIJ

Onze wereld staat in brand. De ecologische en humanitaire catastrofes stapelen zich op. 'Wat kunnen wij als individu doen?' is zo vaak de grote vraag. Het eerste wat we alvast kunnen doen is hierbij stil staan. Niet alleen, maar samen.

'Het meest radicale dat je op dit moment kan doen, is volledig aanwezig zijn bij dat wat er in de wereld gebeurt' (Joanna Macy, "Actieve Hoop")

Daarom organiseren we op zondag 7 juni een **gezamenlijk stilte-moment**. Naar het voorbeeld van gelijkaardige acties in andere steden in de wereld, deel uitmakend van een nieuwe, brede beweging.

PRAKTISCH

- Vanaf 12u zitten we drie keer een kwartiertje stil, met telkens een korte pauze ertussen.
- Vanaf 13u praten we (vrijblijvend) na over wat we hebben beleefd.
- Deelname is volledig open. Je kunt inpijken en vertrekken wanneer je wil.
- Breng zeker iets mee om op te zitten (een stoel, kussen, dekentje of stuk karton); eventueel zonbescherming of een warme jas (afhankelijk van seizoen).
- We vragen je om geen borden of kledij met boodschappen mee te brengen, opdat het echt de stilte is die spreekt. De stilte voor de wereld.

Met de steun van Waerbeke,
www.waerbeke.be

MEER INFORMATIE?



stiltevoordewereld.be of



info@stiltevoordewereld.be



WAERBEKE
stilte in de storm