

+ +



DE POORT VAN ZOETE NECTAR

Aanroeping voor de manifestatie van de tien Boeddha's

(iedereen in gassho)



Buddham saranam gacchami



Dhammam saranam gacchami



Sangham saranam gacchami



Buddham saranam gacchami



Dhammam saranam gacchami



Sangham saranam gacchami



Eén met de Boeddha's in de tien richtingen



Eén met de Dharma in de tien richtingen



Eén met de Sangha in de tien richtingen



Eén met alle vormeloze vormen doorheen ruimte en tijd



Eén met de grote bodhisattva Manjoesri



Eén met de bodhisattva van het grote mededogen Avalokitesvara



Eén met onze oorspronkelijke leraar Sjakjamoeni Boeddha



Eén met onze zenlijn sinds Mahakasjapa Sonja



Eén met de Mahayana Saddharma Poendarika Soetra



Eén met Maha Prajna Paramita, de moeder van alle Boeddha's. ◎

Smeekbede om de geest van ontwaken op te wekken

Voorganger buigt voor het altaar. ▲ Voorzanger: Aandacht!

Voorganger halfweg de hasshiki. ▲ Voorzanger: Aandacht!

Gelofte om de hongerige geesten te voeden

▲ Door de geest van ontwaken op te wekken, bieden we alle hongerige geesten doorheen ruimte en tijd het meest verheven maal aan, dat alles vervult van het kleinste deeltje tot de grootste ruimte. Hongerige geesten in de tien richtingen, kom alsjeblieft hier samen. Ik deel jullie leed en bied jullie dit voedsel aan, opdat het al jullie honger en dorst mag stillen.

Gebed om voedsel te delen

☉ Ik bid dat al wie deze offerande ontvangt de verdiensten laat teruggaan naar alle Boeddha's, en naar alle wezens in ruimte en tijd: zo zullen ze volledig verzadigd zijn.

Gebed om de geest van ontwaken op te wekken

▲ Ik bid ook dat door deze maaltijd te ontvangen al jullie leed verdwijnt en dat jullie bevrijd mogen worden, zodat jullie vreugdevol herboren vrij kunnen spelen in het Zuivere Land. Door de geest van ontwaken op te wekken en de verlichte weg te beoefenen, worden jullie zonder terugval de Boeddha's van de toekomst. Wie de weg als eerste verwezenlijkt, beloof alsjeblieft om alle anderen doorheen ruimte en tijd te bevrijden.

Gebed om deze geloften te vervullen

☉ Ik smeeek jullie ook om mij dag en nacht te ondersteunen en mij de moed te geven om mijn geloften te vervullen.

Gebed om de verdienste van deze praktijk door te geven

▲ Door dit maal te offeren vraag ik jullie om de verdiensten aan alle wezens in de dharmawerelden gelijkelijk door te geven. Geef de verdiensten van deze offerande alsjeblieft door aan de dharmawereld van de zoheid, aan de onovertroffen verlichting en aan alle Boeddhawijsheden.

Herhaald gebed om de weg van de Boeddha te bereiken

☉ Met al onze liefde, met al ons vernuft en met heel ons zijn, zonder nog langer leed aan te trekken, beloven we de Weg ten einde te gaan. Mogen alle wezens in de dharmawereld snel de weg van de Boeddha samen ten einde gaan.

Dharani ter uitnodiging van de manifestatie van alle goden en demonen

◎ **NO BO** BO HO RI GYA RI TA RI ▲ **TA TA** GYA TA YA

◎ Eén met de Onvoorwaardelijke ▲ Tathagata.

*Dharani om de hel te vernietigen
en de kelen van hongerige geesten te openen*

◎ **OM** BO HO **TEI** RI GYA TA RI ▲ **TA TA** GYA TA YA

◎ Eén met de Grenzeloze ▲ Tathagata.

Dharani ter verspreiding van eten en drinken

◎ **NO** MA KU SA RA BA TA **TA** GYA TA BA RO KI **TEI OM** ▲

SAN BA RA SAN BA RA UN

◎ Eén met alle Tathagata's en met de bodhisattva Avalokitesvara, ▲
voed en ondersteun ons alsjeblieft.

Dharani over de dharmasmaak van zoete nectar

◎ **NO** MAKU SO RO BA YA TA **TA** GYA TA YA TA NYA TA **OM**

SO RO SO RO HA RA SO RO ▲ HA RA SO RO SO WA KA

◎ Eén met het Onvoorstelbare Lichaam van de Tathagata,
laat de zoete nectar van de dharma ▲ opwellen.

Dharani om alle hongerige geesten te voeden

(Iedereen in gassho)

14 x

◎ **NO MAKU SAN MAN DA BO TA** (14^{de}x: ▲) **NAN BAN**

7 x

◎ Eén met alle Boeddha's, (7^{de}x: ▲) draai ik het waterrad van mededogen.

Dharani's ter uitnodiging van de Boeddha's van de vijf families

Uitnodiging voor de manifestatie de Boeddha's van de Padmafamilie

◎ NA MU TA **HO NYO RAI NO BO BA GYA BA TEI HA RA BO TA A RA TAN NO YA TA**
TA GYA TA YA JO KEN TON GO FU KU CHI EN MAN

▲ Eén met alle Boeddha's in de verbindende sferen

en in het verenigen van alle families

is er rijkdom en wijsheid in overvloed. (2x)

Uitnodiging voor de manifestatie de Boeddha's van de Ratnafamilie

◎ NA MU **MYO SHIKI SHIN NYO RAI NO BO BA GYA BA TEI SO RO**
BA YA TA TA GYA TA YA HA SHU RO GYO EN MAN SO KO

▲ Eén met alle Boeddha's in de sferen van levensonderhoud,

en in het vrijelijk geven

is er volmaaktheid van lichaam en geest. (2x)

Uitnodiging voor de manifestatie de Boeddha's van de Boeddhafamilie

◎ NA MU **KAN RO O NYO RAI NO** BO BA GYA BA **TEI A MI RI TEI A RAN JA YA TA TA**
GYA TA YA **KAN PO SHIN JIN RYO JU KE RA KU**

▲ Eén met alle Boeddha's in de vormloze sferen
lopen lichamen over van grenzeloze dharma
en wordt ons leven vervuld. (2x)

Uitnodiging voor de manifestatie de Boeddha's van de Vajrafamilie

◎ NA MU **KO HA KU SHIN NYO RAI NO** BO BA GYA BA **TEI BI HO RA GYA TA RA YA TA**
TA GYA TA YA IN KO KO DAI ON JIKI JU BO

▲ Eén met alle Boeddha's in de studiesferen
gaan de kelen open en
verzadigen eten en drinken ten volle. (2x)

Uitnodiging voor de manifestatie de Boeddha's van de Karmafamilie

◎ NA MU RI FU I NYO **RAI NO** BO BA GYA BA **TEI A BA EN GYA RA**
YA TA **TA GYA TA YA KU SHITSU JO RI GA KI SHU**

▲ Eén met alle Boeddha's in de sferen van dienstbaarheid
wordt alle lijden van de hongerige geesten (2^{de}x: ▲) geheeld. (2x)

Dharani om de geest van ontwaken op te wekken

(Iedereen in gassho)

≡ Voorganger: **OM BO JI SHI TA BO DA HA DA YA MI ▲**

Samen: **OM BO JI SHI TA BO DA HA DA YA MI**

≡ Voorganger: Nu wek ik de geest van ontwaken op. ▲(2x)

Samen: Nu wek ik de geest van ontwaken op. (2x)

Dharani om de bodhisattva-samadhi-geloften te geven

(Iedereen in gassho)

≡ Voorganger: **OM SAN MA YA SA TO BAN ▲**

Samen: **OM SAN MA YA SA TO BAN**

≡ Voorganger: Ik ben de Boeddha's en zij zijn mij. ▲(2x)

Samen: Ik ben de Boeddha's en zij zijn mij. (2x)

Gatha om de verdiensten door te geven

© Met deze praktijk wens ik oprecht al mijn liefde te geven aan mijn eigen bestaan, mijn vrienden, vijanden, familie en gemeenschap, en aan alle wezens omdat ze zoveel voor mij hebben gedaan. ●

Moge al wie oefent in deze sfeer doorgaan met het geven van kracht, rijkdom en vreugde. ●

Moge al wie gestorven is verlost worden van lijden en vrede koesteren. ●

Mogen alle wezens in de drie werelden liefdevolle weldaden ontvangen. ●

Moge al wie lijdt op de drie paden tot inkeer komen en van hun kwalen genezen worden. ●

Mogen ze bevrijd worden van samsara ● en samen verrijzen in het Zuivere Land. ▲

Toewijding

Voorzanger:

Boeddhanatuur doordringt het hele universum hier en nu.

Door de Poort van zoete nectar te zingen dragen we haar verdiensten op aan: ●

de allesdoordringende en eeuwige Drie Juwelen,

alle Boeddha's en bodhisattva's in de wereld van de prajnowijsheid,

alle beschermers van de Dharma

en alle wezens in de dharmawerelden. ●

Laten we ons altijd de oorzaken van het lijden voor ogen houden.

Laten we voor altijd geloven in het einde van het lijden.

Mogen we altijd de moed hebben om te erkennen wat is,
om onszelf als de ander en de ander als onszelf te zien.

Moge een allesdoordringend licht de duisternis
van de onwetendheid verdrijven.

Laat alle karma oplossen en de bloem van de geest in eeuwige lente ontluiken.

Mogen we allemaal komen tot diepe vrede en liefde
en samen de weg verwezenlijken van de Boeddha.

Slotvers



(1^{ste}, 3^{de} en 4^{de} x)

Dit is ons leven,
de duur onzer dagen
Dag en nacht
bezinnen we er ons op.

+ + + + + + + + + + + + + + + +